



מפגש בישול מתכון עם זיכרון





כל אדם, מכל מקום בעולם, מכיר את התחושה של אובדן ושל געגוע,
לכל אדם יש המתכון שמזכיר לו מישהו יקר.

מתכון עם זיכרון - הנצחה ייחודית לזכר חללי צה"ל וחללי פעולות האיבה
דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם.
זאת על ידי מפגשי בישול בהם מבשלים מנה אהובה של חלל צה"ל או חלל
פעולות איבה. במפגשים מבשלים, טועמים ומשתפים תמונות, סיפורים,
קטעי וידאו ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו.

לקראת יום הזיכרון יתקיימו ברחבי הארץ מפגשי בישול בהם יונצחו חללי
צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, במסגרת מתכון עם זיכרון.



מפגש בישול לזכר



שלמה שטרית ז"ל

ילדות



שלמה נולד בגבעת עדה ביום כ"ו באב תשכ"ח 20.8.1968.

בן שמחה ודוד, האח הרביעי למשפחה בת שישה ילדים.

שלמה למד בבית-הספר היסודי הממלכתי-דתי בגבעת עדה ובבית-הספר התיכון "אורט"

בפרדס חנה.

על הילד שהיה



שלמה היה בחור שקט ומופנם מעט, תכול עניים ולב שכולו זהב.
נעים הליכות עם חיוך מקסים, תמיד שאף לשלמות ותמיד עזר לכולם.
שלמה שיחק כדורגל במספר קבוצות בפרדס חנה ובגבעת עדה.
היה קל להבחין ביכולתו ואופיו המיוחדים כשהיה על מגרש הכדורגל.
שלמה תמיד הוכיח משמעת גבוהה, כושר מנהיגות, היה תמיד הרוח החיה של הקבוצה.

תחביבים ותחומי עניין

שלמה למד במגמת מכניקה עדינה, שיחק כדורגל במספר קבוצות בפרדס חנה ובגבעת עדה.

כשהיה על מגרש הכדורגל, התגלה ביכולתו ובאופיו המיוחד.
הוכיח משמעת גבוהה, כושר מנהיגות, היה תמיד הרוח החיה של הקבוצה.

הגיוס לצה"ל

באוקטובר 1986 התגייס שלמה לחטיבת גבעתי. הוא סיים בהצלחה את מסלול הטירונות הארוך והמפרך של מסייעת צבר ובהמשך כמ"כ חי"ר. שלמה הצליח בתפקיד ונבחר לצאת לקורס סמלים קרביים וקורס מש"קי מרגמות והוצב כרס"פ בגדוד. שלמה השתלב בפלוגה, היה בעל מוטיבציה גבוהה ונמנה עם המובילים בפלוגה.

השירות הצבאי

שלמה היה חייל רציני, מקצועי ואמין. פקודיו וחייליו יצאו עמו למשימות השונות בתחושת ביטחון במנהיגותו. מפקדיו ידעו, שכל משימה תבוצע בשלמות והכוונה לפרטים. שלמה עלה בסולם הפיקודי עד דרגת רס"ל. בחודש אוקטובר 1989, סיים שלמה את שירותו הסדיר.

הוא הצטרף לשירות בצבא הקבע והוצב כרס"פ הפלוגה המסייעת בגדוד "צבר" עד 1991. לאחר סיום שירותי הצבאי בחר להתחיל את חייו האזרחיים בענף הבנייה ובהמשך, התקבל לעבודה בחברת החשמל, בתחנת הכוח בחדרה.

מועד הנפילה

בתאריך 17.5.1994, נקרא שלמה לשירות מילואים פעיל. הוא הוצב בגדוד חי"ר ויצא עם יחידתו לרצועת עזה. ביום כ' בסיוון תשנ"ד (29.5.1994), נפל בקרב ברצועת עזה. שלמה נפגע בעת שהיה מפקד הצוות באזור נחל עוז.

הוא הובא למנוחת עולמים בחלקה הצבאית בבית העלמין בגבעת עדה. הותיר אחריו הורים, שלוש אחיות – עליזה, ציפי וגלית, ושני אחים – מוריס ומיימון. בן עשרים ושש היה שלמה בנופלו.

הספדים

במכתב תנחומים למשפחה השכולה כתב מפקד היחידה:
"שלמה צורף למחלקת המרגמות הגדודית על פי בקשתו ושימש כמש"ק מרגמות. הוא היה
חייל רציני, מקצועי ואמין. פקודיו וחייליו יצאו עמו למשימות השונות בתחושת ביטחון
במנהיגותו. מפקדיו ידעו, שכל משימה תבוצע בשלמות."



מזמינים אתכם לרשום כמה מילים ולשתף איתנו

באתר האינטרנט

של מתכון עם זיכרון

www.matkonzikaron.co.il

או ברשתות החברתיות, ואנו נעביר למשפחה

תודה שלקחת חלק במפגש בישול

מתכון עם זיכרון

