



מפגש בישול מתכון עם זיכרון





כל אדם, מכל מקום בעולם, מכיר את התחושה של אובדן ושל געגוע,
לכל אדם יש המתכון שמזכיר לו מישהו יקר.

מתכון עם זיכרון - הנצחה ייחודית לזכר חללי צה"ל וחללי פעולות האיבה
דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם.
זאת על ידי מפגשי בישול בהם מבשלים מנה אהובה של חלל צה"ל או חלל
פעולות איבה. במפגשים מבשלים, טועמים ומשתפים תמונות, סיפורים,
קטעי וידאו ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו.

לקראת יום הזיכרון יתקיימו ברחבי הארץ מפגשי בישול בהם יונצחו חללי
צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, במסגרת מתכון עם זיכרון.



מפגש בישול לזכר



ברק איטקיס ז"ל

ילדות

בנם של אריאלה וחיים. נולד ב-22.6.1978, אח בכור לעמיחי ומיטל.
תינוק חמוד וחייכן, עם חיוך שובה לב בגומות חן, ליווה אותו לאורך חייו והיה לסימן
ההיכר שלו.

כשמלאו לו שנתיים יצאה המשפחה לשליחות חינוכית במכסיקו סיטי, שם למד
ברק בגן-הילדים של בית-הספר העברי-ספרדי. את לימודיו בגן-החובה ובכיתה א'
עשה בכפר סבא.

על הילד שהיה

בהיותו בן שבע יצאה המשפחה לשליחות לאומית לעיר דייטון, במדינת אוהיו בארצות-הברית, למד בבית-הספר העברי "הלל", שם גם החל לגלות עניין בעולם המחשבים והפך עם השנים ל"פריק" ולמומחה בתחום.

גיל ההתבגרות

לאחר חמש שנים שבה המשפחה ארצה ועם סיום לימודיו בחטיבת-הביניים על שם משה שרת בכפר סבא, עבר ברק לגור עם משפחתו במושב שדה ורבורג. אהבתו למוסיקה ולכדורעף סללה את דרכו לבית החינוך התיכוני על שם גילי בכפר סבא.

ברק היה נער משפחתי מאוד, אוהב אדם, נעים סבר ונעים הליכות, בעל חוש הומור נפלא, חבר נאמן, שלעולם ידע להציע עזרתו לזולת. אהב אהבת נפש והיה חבר קרוב לאחיו עמיחי, אח בוגר, אוהב ונערץ לאחותו מיטל.



מתכון עם זיכרון

תחביבים ותחומי עניין

ברק ניגן בגיטרה, השתתף בלהקת הזמר הייצוגית "גל" של התיכון, ועסק באופן מקצועי בהגברה של אירועים ובארגון מסיבות דיסקו. ברק, בוגר המגמה למוזיקה, היה מומחה למוזיקת רוק ולזמר עברי, שחקן כדורעף, שהתנדב ותרם רבות לחיי בית הספר.

לפני הגיוס לצה"ל

משחר ילדותו גילה ברק עניין רב במטוסים וחלם להיות טייס בחיל-האוויר,
אך ליקוי ראייה מנע ממנו את הגשמת חלומו.

השירות הצבאי

עם גיוסו לצה"ל בנובמבר 1996, התנדב לשרת בחיל-הים במסלול ייעודי קרבי. ברק סיים את אימוני הטירונות כחניך מצטיין. כבוגר קורס בקרי אש הוא שירת על ספינת הטילים אח"י "משגב". בינואר 1998 סיים בהצלחה קורס קצינים.

מועד הנפילה

ביום י"ב בשבט תשנ"ח (8.2.1998) נפל סג"ם ברק איטקיס בעת מילוי תפקידו והוא בן עשרים. הוא הובא למנוחות בבית-העלמין הצבאי בכפר סבא. הותיר אחריו הורים, אח ואחות.

ב - 10.11.2010, נפל אחיו של סג"מ ברק איטקיס טייס הקרב רס"ן עמיחי איטקיס, בעת פעולה מבצעית.



מזמינים אתכם לרשום כמה מילים ולשתף איתנו

באתר האינטרנט

של מתכון עם זיכרון

www.matkonzikaron.co.il

או ברשתות החברתיות, ואנו נעביר למשפחה

תודה שלקחת חלק במפגש בישול

מתכון עם זיכרון

