



מפגש בישול מתכון עם זיכרון





כל אדם, מכל מקום בעולם, מכיר את התחושה של אובדן ושל געגוע,
לכל אדם יש המתכון שמזכיר לו מישהו יקר.

מתכון עם זיכרון - הנצחה ייחודית לזכר חללי צה"ל וחללי פעולות האיבה
דרך בישול מתכונים אהובים והסיפור שמאחוריהם.
זאת על ידי מפגשי בישול בהם מבשלים מנה אהובה של חלל צה"ל או חלל
פעולות איבה. במפגשים מבשלים, טועמים ומשתפים תמונות, סיפורים,
קטעי וידאו ומשוחחים על האדם שמאחורי המנה ומשפחתו.

לקראת יום הזיכרון יתקיימו ברחבי הארץ מפגשי בישול בהם יונצחו חללי
צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, במסגרת מתכון עם זיכרון.



מפגש בישול לזכר



משה (מושיק) שומרוני ז"ל

ילדות

מושיק נולד ב-13.8.1954 בביה"ח בלינסון שבפתח תקווה לאבא יעקב ואמא רחל.

היה אח שני במשפחה בת ארבעה ילדים: יוסי, אחיו הבכור ויפית וטלי אחיותיו הקטנות. כאשר מושיק נולד התגוררה המשפחה בכפר שייך מוניס, לאחר כמה שנים שהיה מושיק בן 12 עברה משפחתו לשכונת אפקה בתל-אביב.

על הילד שהיה

מושיק למד בבית הספר היסודי "אילנות" ברמת אביב ובבית הספר המקצועי- תיכון "שבח", בתל אביב. כשבגר, נרשם לקורס ימאות בשדות ים, שם למד לשחות ולשוט וזו הפכה להיות אהבתו החדשה.

כילד, אהב מאוד לשחק עם חבריו, לצייר ולעסוק בקיפולי נייר.





הגיוס לצה"ל

מושיק התגייס לצבא במאי 1972 לחיל ההנדסה כאשר היה בן 17.5, הוריו חתמו לו על הסכמה לגיוס מוקדם.

לאחר הטירונות נשלח ליחידת הנדסה קרבית ושירת בגדוד הצליחה 605 בפלוגה א' ותפקידו העיקרי היה הפעלת סירות גומי.

השירות הצבאי

ביום שבת ה-6 באוקטובר 1973 נפתחה מלחמת יום הכיפורים.

ב-8 באוקטובר חילף אלוף פיקוד דרום את אזור חזית סיני לשלוש: הגזרה הצפונית, המרכזית והדרומית. מושיק היה בגדוד הצליחה 605 הוצב בגזרה המרכזית, בין שני צידי התעלה בנקודת הצליחה מול מוצב מצמד, אשר נקרא על-ידי החיילים גם "חצר המוות".

המקום כונה כך משום שהאזור היה מופגז, לאורך כל תקופת המלחמה, בכוחות ארטילריה ואוויר. בנקודת הצליחה עברו הכוחות הישראליים לשם העברת ציוד, נשק וחיילים לצד המצרי.

תפקידה של פלוגתו של מושיק הייתה הפעלת סירות גומי לטובת העברת כוחות חי"ר, פצועים, הרוגים ושבויים בין שני צידי התעלה בנקודת הצליחה של כוחותינו. תפקידה הנוסף של הפלוגה שלו הייתה לאבטח את הגשרים שעל התעלה, כדי שהכוחות הישראליים יוכלו לעבור באין מפריע.



מתכון עם זיכרון

מועד הנפילה

בתאריך 22.10.1973 החלו שמועות על הפסקת אש, כבר הודיעו על כך ברדיו. אזרחים רבים החלו לחגוג את סופה של המלחמה, למרות שהמשיכה. דוד מזרחי חברו של מושיק סיפר כי חשבו שהמלחמה נגמרו ונשכבו לכמה רגעים ליד הסלעים להירגע. מושיק נשכב והוריד את הקסדה. בסביבות השעה שבע בערב כאשר הפגזה מאוד חזקה ממצרים, התפוצצה קרוב למקום הימצאו של מושיק. מההדף של הפז, עף מושיק אל הסלעים, נחבט בראשו מסלע ונהרג.



מזמינים אתכם לרשום כמה מילים ולשתף איתנו

באתר האינטרנט

של מתכון עם זיכרון

www.matkonzikaron.co.il

או ברשתות החברתיות, ואנו נעביר למשפחה

תודה שלקחת חלק במפגש בישול

מתכון עם זיכרון

